



Vänsterpartiet

VÄNSTERKROKEN

29 oktober 2012, Nr 4. Ansvarig utgivare Anna Sonntag

Betala skatt är kanske inte precis sextigt vilket Mona Sahlin lär tycka. Men det är en gemensam investering i samhället, en insikt om att vi inte kan klara allt på egen hand utan att vi behöver varandra.

För mig är att betala skatt en självklarhet, något som påminner om att vi måste bry oss om varandra och att ingen ska stå utan skyddsnet när det behövs. Sedan kan vi diskutera vilka skatter som behöver sänkas och höjas, oftast tänker vi inkomst-skatt, men självklart för en vänsterpartist är att återinföra arvskatt och förmögen-hetsskatt.

Vänsterpartiet i Jämtland menar att landstingsskatten måste höjas med 50 öre. Mest beror det på att landstingets intäkter i form av skatteutjämning och statsbidrag stadigt har sjunkit - **100 miljoner kronor har försvunnit sedan 2006, i direkta effekter av fattade regeringsbeslut!** Vi menar att det inte är rimligt att vi ska prioritera privat konsumtion medan sjuka och äldre inte kan få grundläggande vård. Vården tål inte mer neddragningar. Vi behöver en ny regering som slutar gynna rika storstads-kommuner och vi behöver ett nytt politiskt samtal där vi diskuterar samhällets prioriteringar: Den privata konsumtionen har ökat dramatiskt sista årtionden medan den offentliga skurits ned. Ska ett av världens rikaste länder inte ha råd att ge god vård och omsorg till sina medborgare? Det är inte rimligt eller värdigt.

Det finns pengar och tills vi får en regering som slutar gynna de rikaste och som prioriterar privata vinster framför gemensam välfärd får vi tillsammans försöka rädda det som finns kvar av välfärden. Genom bland annat skatt, som kanske inte är sextigt, men nödvändigt och, i mina ögon, en vacker solidaritets-handling.

Jessika Svensson, Krokoms vänsterparti



👍 Transports kongress röstade igenom att de ska arbeta för 6 timmars arbetsdag – ett av Vänsterpartiets viktigaste krav. 1919 kom 8-timmarsdagen och för 30 år sedan, 1973 kom 40-timmarsveckan. Det är hög tid att gå vidare. 6 timmars arbetsdag nu!

👉 Nu har antalet som har socialbidrag blivit större än antalet som försörjer sig på a-kassa. År 2011 fick över 100 000 socialbidrag vilket är mer än på tio år. Arbetslinjen visar sitt rätta jag.

👉 En utredning ska tillsättas varför småbarnmammor har mer sjukfrånvaro än män. En hyfsad gissning är **ojämställdhet**, där kvinnor har mer ansvar för hemmet och barnen, kombinerat med en diskriminerande arbetsmarknad där kvinnor har sämre löner och ofta sämre arbetsmiljö (ofta med jobb som innebär kontakt med sjuka el barn som bär smittor). Istället för utredning så gör något åt orättvisan och förbättra villkoren för kvinnor! T ex genom 6 timmars arbetsdag, förbättrad kollektivtrafik (det är mest kvinnor som åker kollektivt) och satsningar på vård och omsorg så att kvinnodominerade arbetsplatser blir bättre för både de som jobbar inom den och de som söker vård samt att det inte känns otryggt att ha barn och anhöriga på dagis, skola och äldreboenden. Nästan var femte vuxen (1.3 miljoner) sköter idag om någon anhörig så mycket att personen måste gå ned i arbetstid visar en kartläggning av Socialstyrelsen. De flesta är kvinnor och en majoritet, 60% tycker att samhället borde ta huvudansvaret för vården.

KOMMUNFULLMÄKTIGE, OKTOBER

Under mötet hölls en debatt om **medborgardialog**, dvs att kommunen ska öppna upp för att ha samtal med kommunens invånare. Något som vi i Vänsterpartiet jobbat för länge. Det måste bli lättare att komma in med synpunkter och förslag från den enskilde. Några idéer:

*** håll kommunfullmäktige inte bara i Trångsviken utan på fler platser i kommunen**

*** gör kommunens handlingar så offentliga och tillgängliga som möjligt**

Som politiker företräder vi vänsterpartister inte bara de som röstat på Vänsterpartiet, vi företräder också alla andra kommunmedborgare för att kommunen ska utvecklas och bli bättre – för alla! I debatten var nog de flesta debattörerna eniga om betydelsen med demokrati. Men det gäller att inte bara "ta frågan med sig", utan att konkret hjälpa till att göra demokratin levande, tydlig och lättillgänglig.

Hösten 2012 är halvtid av denna mandatperiod och det är nu knappa 2 år kvar till valet 2014. Den politiska majoriteten, bestående av centern, moderaterna, kristdemokraterna, folkpartiet och miljöpartiet, har tidigare bedrivit en enveten privatiseringspolitik som handlar om att ge våra skattemedel till privata företags vinster genom LOV - Lagen Om Valfrihet. Under den senaste tiden har dock majoritetens fokus endast varit besparingar.

Kommunen har fått extra pengar som läggs till resultatet istället för att användas i verksamheterna, som vård, skola och omsorg. Bara för att det ska se snyggt ut i kommunens bokslut?

Vänsterpartiet har i budgetförslag, tillsammans med (s), lagt flera förslag på förbättringar -finansierade och klara- för att kommunen ska fortsätta att utvecklas, att våra gamla ska få fortsatt god omvårdnad, att barnomsorgen inte ska få större barngrupper och att klasserna i skolan inte ska bli större! Vi kommer att fortsätta att lämna förslag och bedriva en politik som

är utvecklande och förbättrar vardagen för ung som gammal.



Det är inte ofta Sverigedemokraterna i Krokoms säger något och tur är väl det för när de gör det är det så dumt att även riksmidia skriver om det. Sista grodan var att det skulle ske könsstympning i moskéer och till fullmäktige har sd lämnat en motion (som Ronny inte ens skrivit själv utan det är en massproducerad historia som dykt upp i andra kommuner också) om att alla vi politiker som "ivrar för mångkultur" ska ha flyktingar boende hemma hos oss själva istället för att "belasta" samhället.

Kanske ska man inte kommentera idiotiska och rasistiska förslag, men vi kan konstatera att vi i Vänsterpartiet står upp för en human flyktingpolitik, liksom en god äldreomsorg, bra stöd till funktionshindrade (sluta skära i den personliga assistensen!) och bra vård. Det skulle bli ganska fullt i våra hus om vi skulle knöka in alla äldre, sjuka och barn hemma hos oss.. Tror inte heller att det skulle bli väldigt uppskattat om vi skulle börja operera folk (för det tycker jag också samhället ska finansiera). Hos sd politiker skulle det dock vara ganska tomt..

Det har tydligen även gått sd förbi att många av oss som är måna om en human och generös invandringspolitik och en bra och ömsesidig integration, är personer som är engagerade i föreningar och mötesplatser där man umgås med människor med olika bakgrund. Till skillnad från sd som verkar sitta hemma på kammaren med knuten näve i fickan och svära över inbillade oförätter och drömma om en nationalstat med lintottar och 50-talsfamiljer. Tanken att samhället tjänar på öppenhet och integration av olika kulturer är tydligen en omöjlighet i sd:s värld.



Till alla aktivister som deltagit i **Ship to Gaza**. Vi måste fortsätta lyfta Palestinafrågan tills Israel slutar med övergreppen på palestinier.